

Voorwoord

Albert Mingelgrün



Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/cmc/324>

DOI : ERREUR PDO dans /localdata/www-bin/Core/Core/Db/Db.class.php L.34 : SQLSTATE[HY000] [1040] Too many connections

Éditeur

Fondation de la Mémoire Contemporaine

Édition imprimée

Date de publication : 1 décembre 2016

Pagination : 11

ISSN : 1377-1256

Référence électronique

Albert Mingelgrün, « Voorwoord », *Les Cahiers de la Mémoire Contemporaine* [Online], 12 | 2016, Online op 05 novembre 2019, geraadpleegd op 05 novembre 2019. URL : <http://journals.openedition.org/cmc/324>

Voorwoord

Albert Mingelgrün
Voorzitter van de Stichting

Deze 12^{de} uitgave van onze bijdragen verkent andermaal verscheidene aspecten van het leven van Joden in België in de 20^e eeuw vanaf het interbellum tot meer recentere periodes...

Gaande van een portret van Antwerpse “Jodenjagers” voor en tijdens de oorlog tot en met de internering van Duitse Joden bij de bevrijding van België, alsook de geschiedenis van de Kazerne Dossin, de overlevingsstrategieën van Joodse vluchtelingen en de opkomst van verschillende verzetsvormen.

Vervolgens worden twee tegengestelde Joodse figuren belicht : Ernst Paul Hoffmann en Heinrich Rotter, voorafgegaan door een portret van Fritz Norden, de zogenaamde « Joodse mof »...

Het geheel sluit af met meer hedendaagse thema's : de houding van de Antwerpse Joodse gemeenschap tegenover de Nederlandse taal en, vervolgens, de ordening en verwerking van het omvangrijk archief van wijlen Georges Schnek, dat door zijn weduwe aan de Stichting werd toevertrouwd.

Ook dit jaar moet ik terugblikken op een heengaan, namelijk dat van Marc Goldberg, oud-voorzitter van de Centrale, die sinds de jaren 1950 een voortrekkersrol speelde op het vlak van de herinnering en de herdenking en als zodanig grondvester werd van onze huidige Stichting.